

«*Fabulous & the Pretty Brass*»

DiscoLoo

«*Οι Fabulous and the Pretty Brass* σας παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο show, διάρκειας 3 ωρών, με τραγούδι, θεατρικές πινελιές, αυτοσχεδιασμούς και χορευτικά, σε ένα απόλυτα δεμένο μουσικό-οπτικό αποτέλεσμα. Το μουσικό φάσμα το οποίο προσφέρουμε καλύπτει τις δεκαετίες 70, 80 και 90, με κύρια κατεύθυνση τη “Disco” μουσική και γενικότερα τα “Oldies” και “Top Radio Hits”.

«Έτος 3047!

Ο πλανήτης Γη δεν υπάρχει πια...

Ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει μετοικήσει σε έναν άλλον πλανήτη.

Μαραζωμένοι, ζουν βουτηγμένοι στην απόλυτη δυστυχία και μιζέρια, χωρίς ίχνος διασκέδασης.

Μόνη ελπίδα; Τρεις θαρραλέοι άνθρωποι!... που εμφανίζονται μέσα από καπνούς και μηχανικές στριγκλιές στα ερείπια της κατεστραμμένης, και πάλι ποτέ φημισμένης ντίσκο “DiscoLoo”...»

Μια κολασμένη μάχη τριών απελπισμένων ανθρώπων με σκοπό να φέρουν πίσω στους ανθρώπους τη χαμένη διασκέδαση.

Ένα σατανικό show παραδομένο στη δίνη της αγαπημένης εποχής της Disco και των μουσικών γεύσεων των δεκαετιών 70, 80, 90...

Στόχος τους;

*Η αναβίωση της ξεχασμένης διασκέδασης να θυμίσει ξανά στους ανθρώπους
τι σημαίνει κέφι, χορός, τραγούδι!*

Συντελεστές

Κείμενα: Νίκος Ορτετζάτος, Κωνσταντίνος Παλάζης

Σκηνοθεσία: Νίκος Ορτετζάτος

Σκηνικό-Κοστούμια: Μαρίνα Γκούμλα

Χορογραφίες: Ματίνα Κολωνιάρη

Μουσική Επεξεργασία και Ενορχήστρωση: Κωνσταντίνος Γκιβίσης

Ηχολήπτης: Κωνσταντίνος Πραβίτας

Φωτιστής: Πολύβιος Σερδάρης

Επι Σκηνής:

**Παίζουν, τραγουδάνε, χορεύουν, ακροβατούν κι ελπίζουν πως μια μέρα ο κόσμος
θα αλλάξει:**

Νίκος Ορτετζάτος, Ζωή Στεφανίδου, Νίκος Χασάπης

Επί Ορχήστρας:

**Παίζουν όργανα, λένε το μέλλον, χαριεντίζονται, έ λένε και κάνα σαχλό ανέκδοτο
ενίοτε:**

Βαγγέλης Μεντεσόπουλος: **Τρομπέτα**

Παναγιώτης Ανδρονίκου: **Σαξόφωνο Τενόρο, Σαξόφωνο Άλτο**

Μιχάλης Καρανίκος: **Τρομπόνι**

Κωνσταντίνος Γκιβίσης: **Πλήκτρα**

Μάκης Ψαρράς: **Ηλ. Κιθάρα**

Ηλίας Κ.: **Ηλ. Μπάσο**

Bruno Semanjaku: **Drums**

Fabulous
and the
pretty Brass